

ΕΙΛΕΣΙΟΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 5^ο ΦΥΛΛΟ 30^ο

Οι τ' αμφ' Αρμ' ενέμοντο και Ειλέσιον και Έρύθρας

(Ομήρου Ίλιάδα. Β' 499)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Comenius ΣΤΗΝ ΑΣΩΠΙΑ

Το πρόγραμμα σύμπραξης σχολείων Comenius, στο οποίο συμμετείχε το σχολείο μας τα δύο προηγούμενα χρόνια ολοκληρώθηκε πέρυσι, την τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές του Πάσχα, με την τελική συνάντηση των σχολείων από τις χώρες που συμμετείχαν στο δικό μας σχολείο, στην Ασωπία.

Οι προετοιμασίες για την οργάνωση υποδοχής των φιλοξενούμενων μαθητών και καθηγητών είχαν αρχίσει πολύ νωρίς, καθώς υπήρχαν πολλά θέματα που έπρεπε να διευθετηθούν. Μαθητές και καθηγητές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, ώστε η διοργάνωση αυτή να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη.

Την Τετάρτη, 24 Απριλίου, έφτασαν οι φιλοξενούμενοι μας στην Ελλάδα και διέμειναν στο ξενοδοχείο Χαρά στην Χαλκίδα. Την επομένη, 25 Απριλίου, αφού έκαναν μια στάση για ξενάγηση στο Μουσείο Σχηματαρίου, ήρθαν στο σχολείο μας, όπου και ξεκίνησαν οι προγραμματισμένες εργασίες. Υπήρχαν πολλές ομάδες εργασίας: δημιουργία φιλμ, αφίσας, μουσικού CD, θεατρικού έργου, εφημερίδας, μπαλονιών με ευχές σε όλες τις γλώσσες, δεντροφύτευσης, γκράφιτι, έκθεσης.

Την ίδια μέρα, το απόγευμα, οι φιλοξενούμενοι μας ξεναγήθηκαν στους αρχαιολογικούς χώρους της Θήβας και παρακολούθησαν την προβολή για την Μυκηναϊκή Θήβα στο συνεδριακό κέντρο της πόλης.

Η Παρασκευή, 26 Απριλίου, ήταν μέρα εκδρομής και ξενάγησης των φιλοξενούμενων καθώς και των μαθητών μας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Στην συνέχεια, οι συνεργάτες μας χάρηκαν τη θάλασσα σε κάποια παραλία της Εύβοιας.

Το Σάββατο, 27 Απριλίου, ήταν η τελευταία μέρα των εργασιών στα εργαστήρια, καθώς το απόγευμα έγινε η παρουσίασή τους και το γενικό κλείσιμο του προγράμματος στο ενοριακό κέντρο της Ασωπίας. Ακολούθησε αποχαιρετιστήριο πάρτι στο προαύλιο του σχολείου, όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να φάνε σουβλάκια και να θαυμάσουν τους μαθητές του σχολείου μας σε διάφορους παραδοσιακούς χορούς. Τα παιδιά μας ήταν πράγματι καταπληκτικά, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και απέσπασαν το χειροκρότημα και το θαυμασμό όλων, Ελλήνων και ξένων. Στο τέλος, βέβαια, γίναμε όλοι μια παρέα και χορεύαμε τα παραδοσιακά μας τραγούδια! Τα χρωματιστά μπαλόνια με τις ευχές απελευθερώθηκαν από τους μαθητές και γέμισαν τον ηλιόλουστο ουρανό της Ασωπίας!

Η Κυριακή ήταν η μέρα αναχώρησης για τους περισσότερους από τους συμμετέχοντες. Πριν φύγουν, όμως, εννοείται ότι επισκέφθηκαν την Ακρόπολη και το παγκοσμίως γνωστό Μουσείο της καθώς και το Μοναστηράκι.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε. Πώς νιώσαμε; Τι κερδίσαμε; Θα θέλαμε να συμμετέχουμε ξανά σε κάποιο παρόμοιο πρόγραμμα;

Νιώσαμε ΧΑΡΑ που ήρθαμε σε επαφή με μαθητές και καθηγητές άλλων χωρών, γνωρίσαμε την κουλτούρα τους και τις συνήθειές τους, κάναμε φίλους. Νιώσαμε ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ που καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε όλες τις εργασίες που μας ανατέθηκαν.

Νιώσαμε ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ για τους μαθητές μας όταν διαπιστώσαμε ότι ήταν από τα πιο συνεργάσιμα παιδιά στα πλαίσια των εργασιών.

ΜΑΘΑΜΕ πολλά καινούργια πράγματα τόσο σχετικά με το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε («Πώς οι Νέες Τεχνολογίες έχουν επηρεάσει όλους τους τομείς της ζωής μας») όσο και αναφορικά με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην πράξη.

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ότι η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας είναι διαβατήριο για να ανοίξουμε τα φτερά μας και να πετάξουμε σ' άλλες χώρες, να γνωρίσουμε άλλους ανθρώπους, ιδέες, νοοτροπίες.

Κουρασμένοι από τις εργασίες και τις μετακινήσεις μας αλλά απόλυτα ικανοποιημένοι, περιμένουμε με ανυπομονησία την επόμενη χρονιά, οπότε θα έχουμε και πάλι τη δυνατότητα να κάνουμε αίτηση ως σχολείο, ώστε να μπορέσουν και άλλοι μαθητές να συμμετέχουν σε κάποιο παρόμοιο πρόγραμμα.

Για την επιτυχή έκβαση του όλου προγράμματος, είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια πολλών ανθρώπων. Θα θέλαμε, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε:

- Το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας
- Το χορευτικό σύλλογο Ασωπίας «ΕΙΛΕΣΙΟΝ»
- Τους τοπικούς παράγοντες
- Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή του σχολείου μας, κύριο Ιωάννη Β. Μπουραντά, καθώς και τους υπόλοιπους καθηγητές του σχολείου για την στήριξη που μας προσέφεραν οπότε απαιτήθηκε.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΘΕΡΜΑ!

Η παιδαγωγική ομάδα των καθηγητών του προγράμματος Comenius

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ COMENIUS

Τον Απρίλιο του 2013, το πρόγραμμα Comenius "HOW IT CHANGED OUR LIFE" του σχολείου μας έφθασε στο τέλος του με μια ομοιόμορμη επιτυχημένη συνάντηση 85 μαθητών και καθηγητών από 6 Ευρωπαϊκές χώρες.

Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες παρά μόνο σε δυο ουσιαστές χαρακτηριστικά:

α) Η προσπάθεια για την μέγιστη δυνατή συμμετοχή και κινητικότητα μαθητών και καθηγητών έδωσε τη δυνατότητα για 5 ομαδικά ταξίδια στο εξωτερικό, που συμπεριέλαβαν 35 ατομικές μετακινήσεις μαθητών και καθηγητών, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

β) Η ομαδικότητα και η συνεργατικότητα των καθηγητών και μαθητών του σχολείου μας λειτούργησε σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος παραδειγματικά και απέφερε σε όλους τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους καθηγητές κ. Χρήστο Χρήστου και κ. Κατερίνα Πιλαφά για την ένταξη του σχολείου στο πρόγραμμα, την κ. Ιουλία Τσιώλη, την κ. Ευαγγελία Κώνστα, την κ. Όλγα Τόλου και τον κ. Ιωάννη Μήτο, οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτόν στην προσπάθεια για την ευδόωση των στόχων του προγράμματος και όλους τους μαθητές που δούλεψαν με ενθουσιασμό έτσι ώστε να λειτουργήσουμε, αν όχι καλύτερα, τουλάχιστον ισότιμα με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά σχολεία.

Από την πλευρά μου, δεσμεύομαι ότι στα πλαίσια των κείμενων, νομοθετικών διατάξεων που διέπουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, θα προσπαθήσω να ενταχθεί το σχολείο μας σε ένα παρόμοιο πρόγραμμα στο μέλλον.

**Ο Διευθυντής του σχολείου και συντονιστής του προγράμματος
Ιωάννης Β. Μπουραντάς**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMENIUS ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ



Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ



Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Γενικότερα, κάθε μετάβαση στη ζωή μας είναι σημαντική, γιατί συνοδεύεται από αλλαγές. Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι μια σημαντική αλλαγή στη ζωή των παιδιών. Παρόλο που τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν βιώσει παρόμοιες μεταβάσεις και στο παρελθόν, η αλλαγή αυτή είναι κάτι παραπάνω από αλλαγή τάξης. Είναι μια μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβική, από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία, από το γνώριμο στο άγνωστο, από την υπακοή στην αναζήτηση, από τις φίλιες στις σχέσεις κλπ.

Πέραν, όμως, από τις αναπτυξιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές που τα παιδιά θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο γυμνάσιο, υπάρχουν και οι αντικειμενικές διαφορές Δημοτικού-Γυμνασίου: περισσότεροι καθηγητές, περισσότερα μαθήματα, περισσότερη δουλειά στο σπίτι, εξετάσεις, εργασίες, περισσότερες δραστηριότητες και συνεπώς ευθύνες. Είναι, λοιπόν, απόλυτα φυσιολογικό αρκετά από τα παιδιά της πρώτης τάξης του Γυμνασίου να εμφανίσουν δυσκολίες προσαρμογής στα νέα δεδομένα συνήθως από την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν από ένα μήνα μέχρι και ολόκληρη την φοίτηση του παιδιού στο Γυμνάσιο, εάν αυτό δεν λάβει την απαραίτητη στήριξη εγκαίρως.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε για δεύτερη φορά στο σχολείο μας το πρόγραμμα «Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο». Έτσι, λοιπόν, πέρυσι τον Ιούνιο, ήρθαμε σε επαφή με τους υπεύθυνους δασκάλους των δημοτικών σχολείων, οι μαθητές των οποίων θα έρχονταν τη φετινή χρονιά στο γυμνάσιο Ασωπίας και τους καλέσαμε να επισκεφθούν το σχολείο μας, για να γνωρίσουν από κοντά τόσο τον χώρο όσο και τους καθηγητές και μαθητές. Όπου και εγένετο: τα παιδιά της έκτης τάξης των δημοτικών σχολείων Ασωπίας, Καλλιθέας, Αρματος και Τανάγρας μας επισκέφθηκαν μαζί με τους δασκάλους τους. Τους ξεναγήσαμε στους χώρους του σχολείου, τους ενημερώσαμε για τα μαθήματα και τις υποχρεώσεις τους στο Γυμνάσιο αλλά και τις δραστηριότητες του σχολείου μας και συζητήσαμε μαζί τους για τους προβληματισμούς και τους φόβους τους.

Ήταν, πραγματικά, μια πολύ ωραία και χρήσιμη συνάντηση και για εμάς τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου αλλά και για τους μαθητές των Δημοτικών, γιατί γνώρισαν το χώρο στον οποίο ήρθαν το Σεπτέμβριο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ελπίζουμε πως η μετάβασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο θα είναι ομαλή, χωρίς προβλήματα, φόβους και αγωνίες και ευχόμαστε να συμβάλουμε κι εμείς λίγο σε αυτό.

Η υπεύθυνη καθηγήτρια ΣΕΠ
Κόνστα Ευαγγελία
(ΠΕ05) Γαλλικής



Η ΟΜΑΔΑ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ



ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αγαπημένη μου φίλη,

σου γράφω αυτήν την επιστολή για να σου πω ότι, όπως ξέρεις, ήρθε πάλι ο Σεπτέμβριος και τα σχολεία ξεκίνησαν και φέτος πηγαίνω στην Α΄ Γυμνασίου.

Τα θετικά είναι πως θα μάθω και άλλα πράγματα και θα διευρύνω τις γνώσεις μου. Επίσης, θετικό είναι πως θα κάνω κι άλλους φίλους.

Τα αρνητικά, όμως, είναι πως θα χάσω τους παλιούς μου φίλους απ' το δημοτικό. Ασε που έχουμε και πιο πολλά βιβλία 28 σε αριθμό! Ακόμα, έχουμε πολλούς καινούριους καθηγητές, των οποίων είναι αναγκαίο να μάθουμε τα επίθετά τους. Επιπλέον, υπάρχουν και οι απουσίες που μπορούν να σε αφήσουν στην ίδια τάξη. Τελευταίο και χειρότερο είναι ότι από εκεί που ξυπνούσα στις 7:20 περίπου, τώρα ξυπνάω στις 6:30.

Στο δημοτικό τα άτομα και το σχολείο ήταν πιο μικρά, ενώ, τώρα, τα άτομα είναι περίπου εκατό και το σχολείο σχεδόν το διπλάσιο.

Τελικά, δεν ξέρω πώς νιώθω. Απ' την μία, έχω ένα καινούριο σχολείο και πολλούς νέους φίλους, απ' την άλλη, όμως, χάνω τους παλιούς μου συμμαθητές και το περιβάλλον του σχολείου δεν μου είναι και τόσο γνωστό. Τέλος, ευτυχώς που έχω εσένα και μπορώ να γράφω σε κάποιον τα συναισθήματά μου.

Με αγάπη,
ο φίλος σου Λάμπρος

Λάμπρος Λάμπρου μαθητής της Α1 Γυμνασίου
(Εργασία στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας)

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΩΠΙΑ

Ίσως μία από τις καλύτερες εκδηλώσεις του Δήμου Τανάγρας χαρακτηρίστηκε η δέκατη τέταρτη γιορτή κρασιού στην Ασωπία που οργάνωσαν οι φορείς του τόπου μας, το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Ασωπία είναι το χωριό του νομού Βοιωτίας που σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του ασχολούνται με την αμπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή κρασιού. Έτσι, λοιπόν, πριν από 14 χρόνια και επί Δημαρχίας Σπύρου Παπαθανασίου μέσα στα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου μας αποφασίστηκε να γιορτάζεται το μήνα Σεπτέμβριο, μετά τον τρύγο, η γιορτή κρασιού με την συμμετοχή των κατοίκων του χωριού και όχι μόνο. Να γιορτάζεται στο τέλος της αμπελοργικής χρονιάς με γλέντι, χορό, κρασί, μουστοκούλουρα και μουσταλευριά. Στην φετινή χρονιά, συμμετείχαν τα χορευτικά τμήματα της Ασωπίας με τις παραδοσιακές μας στολές. Ήπιαμε το καλό κρασί του τόπου μας, φάγαμε τα μουστοκούλουρα και την μουσταλευριά που είχαν φτιάξει οι φιλόξενες γυναίκες της περιοχής. Τελειώνοντας, ας ευχηθούμε και του χρόνου να είμαστε καλά για να ξαναγιορτάσουμε την γιορτή κρασιού της Ασωπίας.

Δουγέκου Ο. - Κουρουμπέτση Α. - Πανούση Ε. - Παραθύρα Η. - Παππά Κ. (Εργασία στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου)

Η ομάδα σύνταξης:

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σύμβουλος σύνταξης: Τόλου Όλγα (Κοινωνιολόγος)

Επιμέλεια: Μαλέν Ευάγγελος (Φιλολόγος)

Κόνστα Ευαγγελία (Γαλλικών)

