

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

Στις 28 Απριλίου το σχολείο πραγματοποίησε εκδρομή στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθώνα στην Αττική με σκοπό να επισκεφτούμε όλοι μας το φερόνυμο φράγμα στη λίμνη και τον αρχαιολογικό χώρο (τύμβος μαραθωνομάχων, αρχαιολογικό μουσείο). Με ικανοποιητική συμμετοχή των μαθητών αρχικά η ομάδα σταμάτησε στο μουσείο της ΕΥΔΑΠ που βρίσκεται λίγο πριν τη θέση του φράγματος και παρακολούθησε βιντεοπροβολή που αφορούσε στην ιστορία υδροδότησης της πρωτεύουσας και στην απόφαση-κατασκευή του φράγματος προκειμένου να δοθεί λύση στο χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τον πληθυσμό της. Πέρασαμε το στέμμα του φράγματος και σταματήσαμε για να θαυμάσουμε την μνημειώδη του κατασκευή-το μοναδικό στον κόσμο που είναι επενδεδυμένο με μάρμαρο και δη Πεντελικό όμοιο αυτού με το οποίο χτίστηκε ο Παρθενώνας. Συνεχίσαμε για το αρχαιολογικό μουσείο Μαραθώνα και αφού περιδιαβήκαμε ανάμεσα στα σπουδαία εκθέματα βρεθήκαμε λίγο πιο μετά στον τύμβο των Μαραθωνομάχων –των 192 Αθηναίων πολιτών που σκοτώθηκαν και αφηρώιστικαν στη συνείδηση των κατοίκων της Αθήνας και της ανθρωπότητας.



Και επειδή εκδρομή δεν είναι μόνο εκπαίδευση και μάθημα η Νέα Μάκρη – ανάμνηση των προσφύγων κ του διωγμού του 1922- μας φιλοξένησε και μας επέτρεψε να χαλαρώσουμε περιδιαβαίνοντας στην παραθαλάσσια διαδρομή της. Δεν ήταν και άσχημα.

Αναπολώντας τις εκδρομές που πραγματοποίησε το σχολείο μας και φέτος αλλά και τα τελευταία πέντε τουλάχιστον χρόνια η αίσθηση που έχουμε είναι πως οι επιλογές μας ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Χωρίς να παραβλέπουμε το γεγονός πως πάντα θα υπάρχει κάτι εναλλακτικό σ' όσα μπορεί να διαλέξει κανείς, ευχόμαστε να επικρατεί η σωστή κρίση και η ισορροπία ανάμεσα στο εφικτό και στο ουσιαστικό.

Από τους εκδρομείς